

JEAN FLAMME

RWANDA 1994

11

DE SAMENZWERING VAN DE MACHTIGEN



Een onthutsend portret van de internationale justitie, 25 jaar na Rwanda

In juli 1994 eindigt de genocide in Rwanda, een gruwelijk conflict dat in drie maanden tijd het leven kostte aan ruim één miljoen mensen. In augustus 1994 trekt Jean Flamme erheen om de rechtsgang te volgen, met de jonge mensenrechtenorganisatie Advocaten Zonder Grenzen. Het justitieel apparaat in Rwanda is herleid tot een vijftiental advocaten, drie rechters en één procureur. In de gevangenis zitten meer dan 100.000 mensen.

Vijfentwintig jaar later kijkt Flamme terug op zijn tijd in Rwanda en een bewogen carrière in de internationale justitie. Hij beschrijft op een heldere manier de complexiteit en onrechtvaardigheid van de 'dubbele genocide', een verhaal dat nooit onze media haalde. Flamme vertelt hoe Rwandese, maar ook Europese en Amerikaanse machthebbers hun verantwoordelijkheid afschoven en hoe de waarheid onverbiddelijke ondergesneeuwd raakte.

'Straffeloosheid is het ergste wat een maatschappij kan overkomen. De gewelddadige postkoloniale Afrikaanse geschiedenis bukt ervan, naar beeld en gelijkenis van de vroegere meesters die zelf nog steeds niets hebben geleerd.'

Jean Flamme

- In april 2019 is het vijfentwintig jaar geleden dat de volkerenmoord in Rwanda begon
- Een ontvullerend portret van de internationale justitie
- Jean Flamme schrijft zijn onthullingen neer in een meeslepende, beeldende stijl



JEAN FLAMME is sinds 1976 advocaat aan de Balie van Gent en aan de balies van het Internationaal Strafhof, het Rwandatribunaal en het Libanontribunaal in Den Haag. Hij pleitte voor het Rwandatribunaal en was de eerste die pleitte aan het Internationaal Strafhof.

Paperback
15 x 23 cm
Ca. 320 pagina's
Ca. € 21,99
NUR 740
ISBN 978 94 6131 715 5
Maart 2019

9 789461 317155